

Widows and Others In Need

Randolph Dunn

Improper Treatment of Widows

Matthew 23:14 "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore, ye shall receive the greater damnation (KJV & YLT) but omitted in the ASV, ESV, Darby, IEB (International English Bible) and other translations].

Mar 12:38-40 "Beware of the scribes, who like to walk around in long robes and like greetings in the marketplaces and have the best seats in the synagogues and the places of honor at feasts, who devour [exploit, strip one of his goods (Thayer)] widows' houses and for a pretense make long prayers. They will receive the greater condemnation." Also Luke 20:46-7

Act 6:1 "In those days, as the number of the disciples was growing larger and larger, a complaint was made by the Hellenistic Jews against the Hebraic Jews that their widows were being neglected in the daily distribution of food" (ISV). [There appeared to be a lack of respect of Hellenistic widows by Hebrew Christians.]

Responsibility of their Family

1 Timothy 5:3-8 "Honor widows who are truly widows. But if a widow has children or grandchildren, let them first learn to show godliness [put their faith into practice (IEB)] to their own household [by caring for their own family (IEB)] and to make some return to their parents, for this is pleasing in the sight of God.

She who is truly a widow, left all alone, has set her hope on God and continues in supplications and prayers night and day, but she who is self-indulgent is dead even while she lives. Command these things as well, so that they may be without reproach. But if anyone does not provide for his relatives [own house (KJV)], and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever [infidel (KJV)]" (ESV).

- Give respect to widows but allow the children and grandchildren to grow by becoming servants

Translated from English to Greek - www.onlinedoctranslator.com

Χήρες και άλλοι που έχουν ανάγκη

Randolph Dunn

Ανάρμοστη μεταχείριση των χηρών

Ματθαίος 23:14 «Αλίμονο σε εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί καταβροχθίζετε τα σπίτια των χηρών και για προσποίηση κάνετε πολύωρη προσευχή· επομένως, θα λάβετε τη μεγαλύτερη καταδίκη (KJV & YLT) αλλά παραλείπεται στο ASV, ESV, Darby, IEB (International English Bible) και άλλες μεταφράσεις].

Μάρτιος 12:38-40 «Προσέχετε τους γραμματείς, που τους αρέσει να περιφέρονται με μακριές ρόμπες και σαν τους χαιρετισμούς στις αγορές και να έχουν τις καλύτερες θέσεις στις συναγωγές και τους τιμητικούς τόπους στις γιορτές, που καταβροχθίζουν [εκμεταλλεύονται, απογυμνώνουν τα αγαθά του (Thayer)] τα σπίτια των χηρών και για προσποίηση κάνουν μεγάλες προσευχές. Θα λάβουν τη μεγαλύτερη καταδίκη». Επίσης Λουκάς 20:46-7

Πράξη 6:1 «Εκείνες τις ημέρες, καθώς ο αριθμός των μαθητών μεγάλωνε και μεγάλωνε, έγινε μια καταγγελία από τους ελληνιστικούς Εβραίους εναντίον των Εβραίων Εβραίων ότι οι χήρες τους παραμελούνταν στην καθημερινή διανομή φαγητού» (ISV). [Φάνηκε να υπάρχει έλλειψη σεβασμού των ελληνιστών χήρων από τους Εβραίους Χριστιανούς.]

Ευθύνη της Οικογένειάς τους

1 Τιμόθεο 5:3-8 "Τίμα τις χήρες που είναι αληθινά χήρες. Αλλά αν μια χήρα έχει παιδιά ή εγγόνια, ας μάθουν πρώτα να δείχνουν ευσέβεια [να κάνουν πράξη την πίστη τους (IEB)] στο δικό τους σπιτικό [φροντίζοντας το δικό τους οικογένεια (IEB)] και να κάνουν κάποιους να επιστρέψουν στους γονείς τους, γιατί αυτό είναι ευάρεστο στα μάτια του Θεού.

Αυτή που είναι αληθινά χήρα, έμεινε μόνη, έχει εναποθέσει την ελπίδα της στον Θεό και συνεχίζει τις ικεσίες και τις προσευχές νυχθημερόν, αλλά αυτή που είναι απολαυστική είναι νεκρή ακόμα κι ενώ ζει. Προστάξτε και αυτά τα πράγματα, για να είναι ακατανόητα. Αλλά αν κάποιος δεν φροντίζει για τους συγγενείς του [το δικό του σπίτι (KJV)], και ειδικά για τα μέλη του σπιτικού του, έχει αρνηθεί την πίστη

- The key words are "honor" and is "truly in need."

1 Timothy 5:16 "If any believing woman has relatives who are widows, let her care for them. Let the church not be burdened, so that it may care for those who are truly widows" (ESV).

- 'If any believing women' appears to exclude believing men who has widowed relatives. However, all Christians, man or woman, (James 1:27) are expected to take care of them. Perhaps the man should provide resources, so as not to burden the church. The enrolled widows would perform the caring for function, thereby avoiding any impropriety of a male relative "caring for" widows in his family or extended family.

Responsibility of Church

"This is how we have come to know love: the Messiah gave his life for us. We, too, ought to give our lives for our brothers" (1 John 3:16)

James 1:27 "Religion that is pure and undefiled before God, the Father, is this: to visit [take care of (ISV)]; to look upon or after, to inspect, examine with the eyes Hebraistically, to look upon in order to help or to benefit, (Thayer's Lexicon)] orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world" (ESV).

- James addressed Christians - the twelve tribes scattered abroad.
- The verb 'visit' as translated in most versions of the Bible means to "come to (a person) to comfort or benefit." The noun 'visit' means a "friendly or formal call upon someone" (Etymology Online).
- The only restriction placed upon the church, individually or as a body, was that widows must be in affliction (distress, straits, oppression, tribulation -Thayer Lexicon). 'Widows in their affliction' could be women married; only once, more than once, Christian,

και είναι χειρότερος από έναν άπιστο [άπιστο (KJV)]» (ESV).

- Δώστε σεβασμό στις χήρες αλλά αφήστε τα παιδιά και τα εγγόνια να μεγαλώσουν με το να γίνουν υπηρέτες
- Οι λέξεις-κλειδιά είναι «τιμή» και είναι «πραγματικά σε ανάγκη».

A' Τιμόθεο 5:16 "Εάν κάποια πίστη έχει συγγενείς χήρες, ας φροντίζει γι' αυτούς. Ας μην επιβαρύνεται η εκκλησία, ώστε να φροντίζει για εκείνες που είναι αληθινά χήρες" (ESV).

- Το «Εάν υπάρχουν πιστές γυναίκες» φαίνεται να αποκλείει τους πιστούς άντρες που έχουν χήρες συγγενείς. Ωστόσο, όλοι οι Χριστιανοί, άνδρες ή γυναίκες, (Ιακώβου 1:27) αναμένεται να τους φροντίσουν. Ίσως θα έπρεπε ο άνθρωπος να παρέχει πόρους, για να μην επιβαρύνει την εκκλησία. Οι εγγεγραμμένες χήρες θα εκτελούσαν τη λειτουργία της φροντίδας, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε απρεπή συμπεριφορά ενός αρσενικού συγγενή που «φροντίζει» τις χήρες στην οικογένειά του ή στην ευρύτερη οικογένειά του.

Ευθύνη Εκκλησίας

«Έτσι γνωρίσαμε την αγάπη: ο Μεσσίας έδωσε τη ζωή του για εμάς. Και εμείς πρέπει να δώσουμε τη ζωή μας για τους αδελφούς μας» (Α' Ιωάννη 3:16).

Ιάκωβος 1:27 «Η θρησκεία που είναι αγνή και αμόλυντη ενώπιον του Θεού, του Πατέρα, είναι αυτή: να επισκέπτεσαι [φρόντισε για (ISV)· να κοιτάς ή να παρακολουθείς, να επιθεωρείς, να εξετάζεις με τα μάτια εβραϊκά, να κοιτάς με τη σειρά να βοηθήσει ή να ωφελήσει, (Thayer's Lexicon)] ορφανά και χήρες στη θλίψη τους, και να κρατήσει τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο» (ESV).

- Ο Ιάκωβος απευθύνθηκε στους Χριστιανούς - τις δώδεκα φυλές που ήταν διάσπαρτες στο εξωτερικό.
- Το ρήμα «επίσκεψη» όπως μεταφράζεται στις περισσότερες εκδόσεις της Βίβλου σημαίνει «έρχομαι σε (ένα άτομο) για να

non-Christian or divorced and remarried.

1 Timothy 5:5 "She who is truly a widow [widow indeed, and desolate (KJV); lacking resources, impoverished (Online Etymology Dictionary)], left all alone, has set her hope on God and continues in supplications and prayers night and day, but she who is self-indulgent is dead even while she lives" (ESV).

- Truly a widow
 - a. No family of any kind
 - b. Non-Christian family will not provide for her care - perhaps because she is a Christian
 - c. A capable widow who makes no attempt to provide for her needs does not appear to be destitute.
 - d. Christian families of a widow who can but do not take care of her needs are worse than infidels (unbelievers).

1 Timothy 5:9-10 "Let a widow be enrolled [taken into the number (KJV), registered (IEB)] if she is not less than sixty years of age, having been the wife of one husband [faithful to husband (NIV, NLT, IEB)], and having a reputation for good works: if she has brought up children, has shown hospitality [KJV adds to strangers], has washed the feet of the saints, has cared for the afflicted, and has devoted herself to every good work" (ESV).

• The church enrolls a widow to perform function(s) for the Christian family and provides for her needs.

- a. Functions to be performed is not specified
- b. Places for performing the function is identified
- c. Needs may be met by giving food or money to purchase needs

• Widows are enrolled, taken into the number, registered

- a. For some type of work; e.g., men enrolled in the army
- b. Their work for the church was not done in some "church building" as there were none

παρηγορήσω ή να ωφελήσω». Το ουσιαστικό «επίσκεψη» σημαίνει μια «φιλική ή επίσημη κλήση σε κάποιον» (Etymology Online).

- Ο μόνος περιορισμός που τέθηκε στην εκκλησία, ατομικά ή ως σώμα, ήταν ότι οι χήρες πρέπει να βρίσκονται σε θλίψη (θλίψη, στενοχώρια, καταπίεση, θλίψη - Λεξικό Thayer). Οι «χήρες στη θλίψη τους» θα μπορούσαν να είναι παντρεμένες, μόνο μία φορά, περισσότερες από μία φορές, χριστιανός, μη χριστιανός ή διαζευγμένος και ξαναπαντρεμένος.

1 Τιμόθεο 5:5 «Αυτή που είναι αληθινά χήρα [πράγματι χήρα και έρημη (KJV)· στερούμενη πόρων, εξασθλιωμένη (Διαδικτυακό Λεξικό Ετυμολογίας)], έμεινε μόνη, έχει βάλει την ελπίδα της στον Θεό και συνεχίζει τις ικεσίες και τις προσευχές τη νύχτα και ημέρα, αλλά αυτή που επιείκει είναι νεκρή ακόμα κι ενώ ζει» (ESV).

• Πραγματικά χήρα

- e. Καμία οικογένεια κανενός είδους
- f. Η μη χριστιανική οικογένεια δεν θα φροντίσει για τη φροντίδα της - ίσως επειδή είναι χριστιανή
- g. Μια ικανή χήρα που δεν κάνει καμία προσπάθεια να καλύψει τις ανάγκες της δεν φαίνεται να είναι άπορη.
- h. Οι χριστιανικές οικογένειες μιας χήρας που μπορούν αλλά δεν φροντίζουν τις ανάγκες της είναι χειρότερες από τους άπιστους (άπιστους).

Α' Τιμόθεο 5:9-10 «Ας εγγραφεί μια χήρα [να ληφθεί στον αριθμό (KJV), εγγεγραμμένη (IEB)] εάν δεν είναι μικρότερη των εξήντα ετών, αφού ήταν σύζυγος ενός συζύγου [πιστή στον άντρα (NIV, NLT, IEB)], και έχει φήμη για καλά έργα: αν έχει μεγαλώσει παιδιά, έχει δείξει φιλοξενία [η KJV προσθέτει στους ξένους], έχει πλύνει τα πόδια των αγίων, έχει φροντίσει τους πονεμένους και έχει αφιερώσει τον εαυτό της σε κάθε καλή δουλειά» (ESV).

• Η εκκλησία εγγράφει μια χήρα για να εκτελέσει λειτουργίες για τη χριστιανική οικογένεια και φροντίζει για τις ανάγκες της.

<p>c. The church was still to care for destitute widows not enrolled - see James 1:27 above</p> <ul style="list-style-type: none"> • Not less than sixty years of age <ul style="list-style-type: none"> a. During the First Century women who reached the age of 60 would, on average, die between their 60th and 70th birthdays [revealedrome.com/2012 /06/ancient-rome-daily-life-women-age.html#sthash.UtTBSy9R .dpuf]. b. The desire for sexual relations generally waned during their last few years of their life. c. Destitute widows under 60 were still to be cared for by the church but not enrolled as they were expected to marry and not fulfill the task for which they were enrolled. • • Wife of one husband <ul style="list-style-type: none"> a. Only married once b. Re-married following a divorce that terminated the marriage caused by sexual immorality (fornication) by her husband c. Re-married following a divorce that terminated the marriage by adultery; i.e., breaking marriage covenant other than by fornication. d. Re-married if marriage terminated by death of husband e. Married to only one man at a time- not a polygamist • Reputation for good works <ul style="list-style-type: none"> a. Community knows and respects her because she helps others by her good works b. Widows not being involved in serving and doing good works while married would not be expected to do so after becoming widowed. • Brought up children 	<ul style="list-style-type: none"> d. Οι λειτουργίες που πρέπει να εκτελεστούν δεν καθορίζονται e. Τα μέρη για την εκτέλεση της λειτουργίας προσδιορίζονται f. Οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν με την παροχή τροφής ή χρημάτων για τις ανάγκες αγοράς <ul style="list-style-type: none"> •Οι χήρες εγγράφονται, λαμβάνονται στον αριθμό, εγγράφονται d. Για κάποιο είδος εργασίας, π.χ. άνδρες που γράφτηκαν στο στρατό e. Η δουλειά τους για την εκκλησία δεν έγινε σε κάποιο «εκκλησιαστικό κτίριο» καθώς δεν υπήρχαν f. Η εκκλησία εξακολουθούσε να φροντίζει τις άπορες χήρες που δεν ήταν εγγεγραμμένες - βλέπε Ιάκωβος 1:27 παραπάνω <ul style="list-style-type: none"> •Τουλάχιστον εξήντα ετών d. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Αιώνα, οι γυναίκες που έφτασαν στην ηλικία των 60 ετών θα πέθαιναν κατά μέσο όρο μεταξύ των 60ων και 70ων γενεθλίων τους [revealedrome.com/2012 /06/ancient-rome-daily-life-women-age.html#sthash.UtTBSy9R . dpuf]. e. Η επιθυμία για σεξουαλικές σχέσεις γενικά μειώθηκε κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής τους. f. Οι άπορες χήρες κάτω των 60 ετών έπρεπε ακόμη να φροντίζονται από την εκκλησία, αλλά δεν εγγράφηκαν, καθώς αναμενόταν να παντρευτούν και να μην εκπληρώσουν το καθήκον για το οποίο είχαν εγγραφεί. <ul style="list-style-type: none"> • •Σύζυγος ενός συζύγου f. Παντρεύτηκε μόνο μια φορά g. Ξαναπαντρεύτηκε μετά από διαζύγιο που τερμάτισε τον γάμο που προκλήθηκε από σεξουαλική ανηθικότητα (πορνεία) από τον σύζυγό της
---	---

- a. The experience of female parenting
- b. This criteria could be met by parenting orphan children even if no biological child
- c. Caring for children on an occasional basis does not carry the responsibility of child rearing

• Shown hospitality

- a. To receive favorably, give ear to, embrace, make one's own, approve, not to reject, to take upon oneself, sustain, bear and endure (Thayer Lexicon).
- b. Appears to relate to individuals who are not friends or relative

• Washed the feet of the saints

- a. Welcomed traveling Christians making them comfortable
- b. To take on the role of a servant

• Cared for the afflicted

- a. Oppressively afflict (Bible Hub)
- b. Possibly beaten slave, parent of rebellious child of friend or relative, deserted wife or one persecuted because of faith, an orphan or unwanted child left to defend for self.

• Devoted herself to every good work.

- a. The widow's actions before becoming a widow clearly shows she was God's servant
- b. One should expect her servant activities would continue and that she would not become a busybody, idler or gossip after her being taken into their number.

1 Timothy 5:11-15 "Refuse to enroll younger widows, for when their passions draw them away from Christ, they desire to marry and so incur condemnation for having abandoned their former faith [overcome their

- h. Ξαναπαντρεύτηκε μετά από διαζύγιο που τερμάτισε τον γάμο με μοιχεία. δηλ. παραβίαση της διαθήκης του γάμου εκτός από την πορνεία.
- i. Ξαναπαντρεύτηκε εάν ο γάμος λύθηκε με θάνατο του συζύγου
- j. Παντρεμένος με έναν μόνο άνδρα τη φορά - όχι πολυγαμιστή

•Φήμη για τα καλά έργα

- c. Η κοινότητα τη γνωρίζει και τη σέβεται γιατί βοηθάει τους άλλους με τα καλά της έργα
- d. Οι χήρες που δεν εμπλέκονται στην υπηρεσία και στο να κάνουν καλά έργα ενώ είναι παντρεμένες δεν αναμένεται να το πράξουν αφού χηρέψουν.

•Μεγάλωσε παιδιά

- d. Η εμπειρία της γυναικείας ανατροφής
- e. Αυτά τα κριτήρια θα μπορούσαν να πληρούνται από την ανατροφή ορφανών παιδιών ακόμη και αν δεν υπάρχει βιολογικό παιδί
- f. Η περιστασιακή φροντίδα των παιδιών δεν φέρει την ευθύνη της ανατροφής των παιδιών

•Επιδείχθηκε φιλοξενία

- c. Να λαμβάνεις ευνοϊκά, να ακούς, να αγκαλιάζεις, να κάνεις το δικό σου, να εγκρίνεις, να μην απορρίπτεις, να παίρνεις πάνω σου, να υποστηρίζεις, να αντέχεις και να υπομένεις (Λεξικό Thayer).
- d. Φαίνεται να σχετίζεται με άτομα που δεν είναι φίλοι ή συγγενείς

•Έπλυνε τα πόδια των αγίων

- c. Καλωσόρισε τους ταξιδιώτες Χριστιανούς που τους έκανε άνετα
- d. Να αναλάβει το ρόλο του υπηρέτη

•Φρόντισε τους ταλαιπωρημένους

dedication to Christ (IEB); abandon task enrolled to perform]. Besides that, they learn to be idlers, going about from house to house, and not only idlers, but also gossips and busybodies, saying what they should not. So I would have younger widows marry, bear children, manage their households, and give the adversary no occasion for slander. For some have already strayed after Satan. If any believing woman has relatives who are widows, let her care for them. Let the church not be burdened, so that it may care for those who are truly widows" (ESV).

1 Corinthians 7:8-9 "To the unmarried [all who were once married and are now single (IEB)] and the widows I say that it is good for them to remain single as I am. But if they cannot exercise self-control, they should marry. For it is better to marry than to burn with passion" (ESV).

- a. The desires for social and sexual relationships hinder widows from performing the task they agreed to when enrolled.
- b. Excessive time provides the opportunity to develop laziness and become idle, which often results in gossiping and minding everyone's business, a busybody.
- c. Because of strong sexual desires young widows should marry.

1 John 3:17-18 "Whoever has earthly possessions and notices a brother in need and yet withholds his compassion from him, how can the love of God be present in him? Little children, we must stop expressing love merely by our words and manner of speech; we must love also in action and in truth" (ISV).

- a. John addresses the Christian family both men and women.
- b. Brother in without any restrictions in need of necessities of life are to be assisted. Brother is often an inclusive term being either male or female.

Under the Old Covenant of law the Samaritan Luke 10 in the parable known as the Good Samaritan knew who was unable provide for his own needs and needed someone to help him. In the New Covenant of grace

- c. Καταπιεστικά τάλαιπωρώ (Bible Hub)
- d. Πιθανώς χτυπημένος σκλάβος, γονέας επαναστατημένου παιδιού φίλου ή συγγενή, εγκαταλελειμμένα σύζυγο ή διωκόμενο λόγω πίστης, ορφανό ή ανεπιθύμητο παιδί που αφέθηκε να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

• Αφοσιώθηκε σε κάθε καλή δουλειά.

- c. Οι πράξεις της χήρας πριν γίνει χήρα δείχνουν ξεκάθαρα ότι ήταν υπηρέτρια του Θεού
- d. Θα έπρεπε να περιμένει κανείς ότι οι υπηρετικές της δραστηριότητες θα συνεχίζονταν και ότι δεν θα γινόταν πολυάσχολη, τεμπέλης ή κουτσομπολίστρια μετά την ένταξή της στον αριθμό τους.

1 Τιμόθεο 5:11-15 «Αρνηθείτε να εγγράψετε νεότερες χήρες, γιατί όταν τα πάθη τους τις απομακρύνουν από τον Χριστό, επιθυμούν να παντρευτούν και έτσι καταδικάζονται επειδή εγκατέλειψαν την προηγούμενη πίστη τους [να υπερνικήσετε την αφοσίωσή τους στον Χριστό (IEB): εγκαταλείψτε το έργο εγγράφηκαν για να παίξουν]. Εκτός αυτού, μαθαίνουν να είναι τεμπέληδες, να κυκλοφορούν από σπίτι σε σπίτι, και όχι μόνο τεμπέληδες, αλλά και κουτσομπολιά και πολυάσχολοι, λέγοντας αυτά που δεν πρέπει. Έτσι, θα ήθελα μικρότερες χήρες να παντρευτούν, να γεννήσουν παιδιά, να διαχειριστούν τα νοικοκυριά τους, και μην δίνετε στον αντίπαλο αφορμή για συκοφαντία. Γιατί μερικοί έχουν ήδη παραστρατήσει πίσω από τον Σατανά. που είναι αληθινά χήρες» (ESV).

1 Κορινθίους 7:8-9 "Στους άγαμους [όλους που κάποτε ήταν παντρεμένοι και τώρα είναι άγαμοι (IEB)] και στις χήρες λέω ότι είναι καλό για αυτούς να παραμείνουν άγαμοι όπως είμαι εγώ. Αλλά αν δεν μπορούν να ασκήσουν εγκράτεια, πρέπει να παντρευτούν. Γιατί είναι καλύτερο να παντρευτείς παρά να καείς από πάθος» (ESV).

- d. Οι επιθυμίες για κοινωνικές και σεξουαλικές σχέσεις εμποδίζουν τις χήρες να εκτελέσουν το έργο

more love for the destitute, especially widows, is expected.

Conclusion

It is the responsibility of the widow's family, children, grandchildren or near relatives to see to her if she is unable to care for themselves. Those without family or those whose family is unable or refuses to provide for their needs are to be taken care of by individual Christians and the church body. Christian destitute widows' needs are to be met before other widows.

Christians are to have compassion for those known to be lacking in the necessities of life: e.g., the Gentile Christians sent relief to Hebrew Christians in Jerusalem.

Destitute widows who have by their actions, prior to widowhood, had a reputation of doing good, living pleasing to God, can be employed by the church. The Bible is silent regarding the purpose for enrolling. But my opinion is they performed functions needed by the Body. It could have been helping those suffering but not destitute, teaching non-Christian women the Gospel, teaching younger women how to treat their husbands and children with love and respect and to encourage them to do good works.

που συμφώνησαν όταν εγγράφηκαν.

- e. Ο υπερβολικός χρόνος παρέχει την ευκαιρία να αναπτύξετε τεμπελιά και να μείνετε αδρανείς, κάτι που συχνά έχει ως αποτέλεσμα να κουτσομπολεύετε και να ασχολείστε με τις δουλειές όλων, ενός πολυάσχολου σώματος.
- f. Λόγω ισχυρών σεξουαλικών επιθυμιών, οι νεαρές χήρες πρέπει να παντρεύονται.

1 Ιωάννη 3:17-18 "Όποιος έχει επίγεια υπάρχοντα και παρατηρεί έναν αδελφό που έχει ανάγκη και ωστόσο του αποκρύπτει τη συμπόνια του, πώς μπορεί να υπάρχει μέσα του η αγάπη του Θεού; Παιδιά, πρέπει να σταματήσουμε να εκφράζουμε αγάπη μόνο με τα λόγια μας και τρόπο ομιλίας· πρέπει να αγαπάμε και στην πράξη και στην αλήθεια» (ISV).

- c. Ο Ιωάννης απευθύνεται στη χριστιανική οικογένεια τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.
- d. Αδερφός χωρίς περιορισμούς που χρειάζονται τα απαραίτητα της ζωής πρέπει να βοηθηθούν. Το Brother είναι συχνά ένας όρος που περιλαμβάνει είτε αρσενικό είτε θηλυκό.

Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη του νόμου, ο Σαμαρείτης Λουκάς 10 στην παραβολή γνωστή ως Καλός Σαμαρείτης γνώριζε ποιος δεν ήταν σε θέση να καλύψει τις δικές του ανάγκες και χρειαζόταν κάποιον να τον βοηθήσει. Στη Νέα Διαθήκη της χάριτος αναμένεται περισσότερη αγάπη για τους άπορους, ιδιαίτερα τις χήρες.

συμπέρασμα

Είναι ευθύνη της οικογένειας, των παιδιών, των εγγονών ή των κοντινών συγγενών της χήρας να τη δουν εάν δεν είναι σε θέση να φροντίσει τον εαυτό της. Όσοι δεν έχουν οικογένεια ή εκείνοι των οποίων η οικογένεια δεν είναι σε θέση ή αρνείται να καλύψει τις ανάγκες τους πρέπει να φροντίζονται από μεμονωμένους Χριστιανούς και το εκκλησιαστικό σώμα. Οι ανάγκες των χριστιανών άπορων χηρών πρέπει να ικανοποιούνται πριν από άλλες χήρες.

Οι Χριστιανοί πρέπει να έχουν συμπόνια για εκείνους που είναι γνωστό ότι στερούνται τα απαραίτητα για τη ζωή: π.χ., οι Εθνικοί Χριστιανοί έστειλαν ανακούφιση στους Εβραίους Χριστιανούς στην Ιερουσαλήμ.

Οι άπορες χήρες που με τις πράξεις τους, πριν από τη χηρεία, είχαν τη φήμη ότι κάνουν καλό, ζουν ευάρεστα στον Θεό, μπορούν να προσληφθούν από την εκκλησία. Η Βίβλος σιωπά σχετικά με τον σκοπό της εγγραφής. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι εκτελούσαν λειτουργίες που χρειάζεται το Σώμα. Θα μπορούσε να βοηθήσει αυτούς που υποφέρουν αλλά όχι άπορους, να διδάξει τις μη Χριστιανές γυναίκες το Ευαγγέλιο, να διδάξει νεότερες γυναίκες πώς να συμπεριφέρονται στους συζύγους και τα παιδιά τους με αγάπη και σεβασμό και να τις ενθαρρύνει να κάνουν καλά έργα.